

Inspiratiereis voor ondernemers

(pionierspilot)

21 tot en met 28 juni 2018
(8 dagen, 7 nachten)

Advies vlucht:

Germania/AirPrishtina

- 21 juni 2018 Dusseldorf – Prishtina (13:20 – 15:55u)
- 28 juni 2018 Prishtina – Dusseldorf (16:50 – 19:25u)

Programma¹

Dag 1: Welkom in de Balkan

We ontmoeten elkaar op het overzichtelijke vliegveld van Prishtina in Kosovo en rijden naar de grens met Albanië. Voordat dat we doorgaan naar onze eindbestemming Valbona, maken we een stop in het stadje Bajram Curri. In Bajram Curri kun je wat geld pinnen of wisselen. In de Valona-vallei zijn namelijk geen pin- of geldautomaten.

Bij aankomst in Valbona wacht ons een diner.

Overnachting: gasthuis in Valbona

Maaltijd(en): diner

Dag 2: Valbona verkennen

We zijn hier (ook) om in alle rust te kunnen werken. Na het ontbijt gaat ieder dan ook aan de slag.

In de namiddag verkennen we de Valbona-vallei en nuttigen onderweg een late lunch.

Overnachting: gasthuis in Valbona

Maaltijd(en): ontbijt en lunch

Dag 3: Lunch op de slangenberg

Werktijd.

¹ Het betreft hier een concept versie, de volgorde van de activiteiten kan wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van het weer.

Vandaag gaan we in na-middag op bezoek bij Lisa en haar familie. Een van de weinige bewoners op de slangenberg. Lisa kookt graag voor haar gasten. Wie het leuk vindt is welkom om een kijkje te nemen in de keuken en een handje te helpen.

Oh ja, we gaan te voet. Onze huurauto kan de weg naar boven zeker niet aan. Afgezien daarvan is het een wandeling met uitzichten die je niet wilt missen.

Optioneel: Het is ook mogelijk bij Lisa en haar familie te blijven slapen. Een mooie ervaring. Ook eentje met wat minder comfort dan in het gasthuis in Valbona. Er zijn 2 kamers met matrassen op de grond, die door de gasten kunnen worden gebruikt. Het sanitair bestaat uit een eenvoudig hokje buiten met een hurktoilet. Het is een heerlijke ervaring om de gastvrijheid van de familie te ervaren.

Overnachting: gasthuis in Valbona, of bij de familie van Lisa
Maaltijd(en): ontbijt en diner

Dag 4: Rust in de tent

Vandaag blijven we min of meer op honk. Aan de slag met het werk waar we (ook) voor kwamen.

Aan het einde van middag zijn we welkom bij de familie van Skender. We kunnen kiezen uit een lesje spinnen, sokken breien Albanese stijl, of hooibergjes bouwen. We sluiten de dag af met een diner bij Restaurant Rilindja, het hart van de toeristische bedrijvigheid van Valbona.

Overnachting: gasthuis in Valbona
Maaltijden: ontbijt en diner

Dag 5: Op de koffie bij Tahir

Na de werkzaamheden van de ochtend gaan we – te voet – op de koffie bij Tahir in Kukaj (een gehuchtje op 900m hoogte). Een wandeling van ongeveer 3km vanaf de verharde weg.

Het is mogelijk te werken bij Tahir. Er is internet en een fijn (overkapt) terras met uitzicht. Binnen zitten kan eventueel ook. We kunnen echter, na de koffie ook doorlopen tot we de Qafa e Rosit (op 2000m hoogte) hebben bereikt. Let wel: morgen hebben we een lange wandeling voor de boeg.

Overnachting: gasthuis in Valbona
Maaltijden: ontbijt en diner

Dag 6: Dag Valbona, hallo Theth

We vertrekken vroeg, na het ontbijt voor de meest uitdagende wandeling van de week. We steken de bergpas tussen Valbona en Theth over. We pakken bagage voor de laatste 2 dagen/nachten. De rest blijft achter in de auto die bewaakt geparkeerd zal staan.

De wandeling brengt via de enige verbindingsroute tussen de twee dorpjes, een ezelspad naar Theth. Ken je het boek van A. Den Doolaart, Herberg met het hoefijzer? Dat verhaal speelde zich hier af.

Bij aankomst in Theth wacht ons een diner in het gasthuis waar we ook zullen overnachten.

Overnachting: gasthuis Theth
Maaltijden: ontbijt, lunch, diner

Dag 7: Shkodra - Komani

Via een hobbelige weg verlaten we de vallei opweg naar Shkodra. Daar is wat tijd om rond te kijken, een broodje te halen, en/of souvenirs in te slaan.

We verlaten de stad vervolgens weer voor rust en natuur. Na een boottocht over het Komani-meer leggen we aan bij het huisje van Vogel en zijn familie, waar we zullen overnachten.

Overnachting: gasthuis Komani-meer
Maaltijden: ontbijt en diner

Dag 8: Uitzicht en afscheid

Na het (vroeg) ontbijt neemt Vogel ons mee voor een wandeling met een geweldig uitzicht over het Komani-meer.

Aan het einde van de ochtend zet hij ons met de roeiboot aan de overkant. Met de auto keren we terug naar de luchthaven van Prishtina.

Overnachting: -
Maaltijd(en): ontbijt